

KUIFJE vertelt je...

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

TEKENINGEN VAN L. EN F. FUNCKEN

FREDERIK II

IN Wenen had Maria-Theresia haar vader, Karel VI, opgevolgd in 1740. In Berlijn volgde ditzelfde jaar Frederik II zijn vader, de koning-sergeant, op. De jonge koning van Pruisen geleek helemaal niet op de jonge Oostenrijkse vorstin. Na afloop van zijn zesenvestigjarige regering zou hij echter de naam van « Friedrich der Einzige », Frederik de Unieke verdienen. Frederik II of Frederik de Grote werd echter door al zijn onderdanen de Oude Fritz genoemd...



3. — « SANS SOUCI »

FREDERIK II korrespondeerde ijverig met Voltaire. Hij nodigde deze laatste uit en hield hem twee jaar. Toen maakten ze ruzie. Te Potsdam had Frederik II een zeer charmant kasteel laten bouwen, dat hij « Sans Souci » heette en thans museum is. Paste de oude Fritz werkelijk in dit zo charmant decor? Moeilijk te zeggen. Hij was klein, ietwat gebogen, gierig, wantrouwig, sceptisch, bijtend en vooral cynisch...



1. — DE OPVOEDING VAN DE PRINS

FREDERIK was een tengere en gevoelige knaap. Om hem te harden sleurde zijn brutale vader hem met de haren over de trappen. Later plaatste Frederik-Willem I zijn zoon op de administratiebureaus te Custrin. Op zekere dag had de jonge prins genoeg van de dwingelandij en samen met zijn vriend, luitenant Katt, vluchtte hij. Ze werden gevat en opgesloten. Katt werd onthoofd en de jonge prins verplicht de terechtstelling van zijn vriend bij te wonen. Daarna werd hij gedurende vier jaar als officier naar de kazerne van Neu-Rupin gezonden. Pas toen hij 23 jaar was, kreeg hij de toelating om die slechte Franse boeken, waarvan hij zoveel hield, te lezen.



4. — CYNISME

EEN van de stelregels van de oude Fritz was de volgende: « In de diplomatie, zo zei hij, neemt men wanneer men kan en men heeft nooit ongelijk wanneer men niet verplicht is zich over te geven. » Hij paste deze regel zonder scrupules toe. Men moet er echter aan toevoegen dat hij onverpoosd, dag en nacht, werkte voor het welzijn van Pruisen en dat hij aan zijn plicht als staatsman nooit tekort schoot.



2. — EEN VERLICHTE GEEST

HIJ was een intelligent man. Hij hield van de Franse geest, hij schreef deze taal trouwens zeer goed en sprak ze vaak. Hij schreef mooie verzen, waarop hij zelf muziek zette. Later, zelfs wanneer hij oorlog voerde, vond hij nog steeds een uur per dag om over filosofie en literatuur te praten. Hij had niet alleen de Franse klassieken gelezen zoals Corneille en Racine, maar hij hield ook van de jonge filosofen...



5. — IN DIENST VAN DE STAAT

DE kanselier van Pruisen, Cocceji, hielp de koning om het wetboek samen te stellen. Hij werkte ook aan de organisatie van het onderwijs. Frederik II was protestant, maar toch nam hij de Jezulieten in Pruisen op. Hij stichtte een Franse akademie. Hij bracht nieuwe landbouwmethodes in voege om de onvruchtbare gronden te bewerken en om de moerassen in Pommeren droog te leggen. Regeren bestond er volgens hem in, een groot domein op intelligente wijze te exploiteren. Dat deed hij trouwens. Hij spaarde 50 miljoen thalers en bracht zijn leger op 250.000 manschappen. Dit leger was het best uitgeruste, het meest tuchtvolle en sterkste van Europa.

(Wordt voortgezet.)